

Kinderen van basisschool De Zonnesteen ontdekken het dagelijks leven in Kisumu

Dit was het thema toen wij op de ochtend van 22 november alle groepen van de school bezochten. We werden hartelijk ontvangen en de harten klopten vol van verwachting. Dat kwam natuurlijk ook door de Sinterklaasfeer en omdat op de speelplaats de zakdoek was gevonden van 'Piet Snot'. De stemming was dus opperbest en de belangstelling voor ons Kisumu verhaal leed daar niet onder. De vergelijking tussen het dagelijks leven van kinderen in Bergeijk en dat van Kisumu in Kenia werd uitgebreid onder de loep genomen. Hoewel er veel verschillen bestaan, overeenkomsten zijn er ook. Het bleek dat kinderen zowel hier als daar een taak hebben thuis, maar wel een heel verschillende. Een houtskoolvuurtje aanmaken op de grond, zodat mama kan koken, is heel wat anders dan de vaatwasser uitruimen.

Maïs voor de pap fijnstampen en tot poeder wrijven met een steen is toch ingewikkelder dan even een pak aardbeienyoghurt halen in de supermarkt.

In een schooluniform een uur over brokkelige paden naar school lopen, vraagt veel meer energie en tijd, dan met de auto naar school gebracht worden.

In een snikheet lokaal met minstens 60 klasgenoten dicht op elkaar gepakt je sommen maken, terwijl de juf met een krijtje oefeningen op een zwartgeverfde muur schrijft, is behoorlijk lastig. Je boft toch wel als je aan je eigen tafeltje naar een comfortabel digibord kijkt, in een lokaal vol leuke leermiddelen. En hoe fijn is het ook om de kraan open te draaien en heerlijk fris water te krijgen. Voor veel Afrikaanse kinderen is dat helemaal niet vanzelfsprekend. Zij moeten leren om water te halen bij een pomp of rivier en met jerrycans of emmers op het hoofd naar huis terug lopen. En doe dat maar eens zonder te knoeien!

In alle groepen werden filmpjes bekeken waarin dit dagelijks leven van kinderen in Afrika getoond werd. Op Edukid 'Kenya Day in the live' was goed te zien dat de kinderen daar in Afrika naast hun dagelijkse taken evengoed veel plezier maken, graag naar school gaan, spelen, sporten, zingen en dansen. Het werd duidelijk dat water levensbehoefte nummer één is.

De groepen 1 en 2 beleefden hilarische momenten door met emmertjes op het hoofd te lopen. Zelfs zonder water is dat een grote opgave, ook als je een kransje van stof op je hoofd legt.

Een leuke plaat inkleuren ging de kleuters een stuk beter af.

In de groepen 3 en 4 mochten de kinderen een Afrikaanse bezigheid met een bijpassende attribuut kiezen om uit te beelden. Zo ontstond in het lokaal een Afrikaans tafereel met water- en fruitdragers, moeders met een baby in draagdoek, trommelaars, een Masai krijger met een echte speer enz. Het resultaat werd op een groepsfoto vastgelegd.

De groepen 5 en 6 vergeleken uitgebreid het dagelijks leven in Kisumu met dat in Bergeijk. De verhalen van iemand die er zelf gewoond heeft maakte het extra interessant. Het lopen met gevulde emmers en jerrycans door het lokaal werd ook hier een vrolijke toestand.

Omdat bij het dagelijks leven in Afrika ook werken voor de kost, werd in de groepen 7 en 8 een filmpje bekeken van een pindaplantage en hoe die pinda's in de grond groeien. Grote kinderen in Kenia verdienen graag wat geld door pinda's te verkopen op de markt. Met behulp van een beschrijving en afbeeldingen werd een werkblad ingevuld. Dat Nederland erg veel pinda's uit Afrika invoert, o.a. om pindakaas te maken, kwam eveneens aan de orde. Het 'Pindalied' bleek tenslotte een vrolijk besluit van de les.

Op het eind van de ochtend werden wij uitgenodigd in groep 5 waar ons een verrassing wachtte. Twee jongens vertelden hoe zij met de hele klas van juf Gonnie geleerd hadden hoe je prachtige vriendschapsbandjes kunt maken. De werkwijze werd ons gedemonstreerd. Er is niet meer nodig dan een rond kartonnetje en draadjes gekleurd garen. De hele klas is

daar een paar weken enthousiast mee aan het werk gegaan. Toen ze er een heleboel gemaakt hadden, besloten ze die te gaan verkopen voor een goed doel. Dat werd voor groep 5 heel vanzelfsprekend Kisumu, daar hebben we immers vriendschapsbanden mee! Een van de moeders beloofde zelfs €10,- bij te leggen als de €50,- opbrengst gehaald werd. En dat lukte! Zo zorgde groep 5 van De Zonnesteen dat in Kisumu minstens twee kinderen een jaarlang naar school kunnen gaan. Blij en tevreden verlieten wij de school en we komen in het voorjaar graag terug naar De Zonnesteen met een nieuw thema over Kisumu. Hartelijk bedankt, leerlingen en leerkrachten.

Anne B, Anne H, Theo en Marijke van werkgroep Bergeijk-Kisumu

