

Verblijf in Kisumu

Verslag 10

In dit laatste verslag van onze reis willen we nog een keer stilstaan bij de start van onze werkgroep in 1999. Hoe zijn we er toe gekomen om het Pandipieri project in Kisumu te gaan steunen?

Op enig moment stond er een artikel in het Eindhovens Dagblad van een echtpaar uit Waalre dat een grote wandeling ging maken in Kenia een tocht van Mombasa naar Kampala (1150 km) . Mw Tiny Rombouts koesterde de wens een deel van zo'n wandeling ooit te mogen lopen en werd aangespoord door haar man Piet om contact te zoeken met het betreffende echtpaar. Dit contact leidde er toe dat Tiny een deel van de wandeling ook daadwerkelijk ging maken. Tijdens die wandeling treft ze de broer van het echtpaar uit Waalre en dat was Mill Hill Father Hans Burgman. Hans heeft in 1978 in Kisumu het Pandipieri project gestart. Bij terugkomst van haar wandeling vertelde Tiny haar belevenissen en haar indrukken van het Pandipieri project aan pastor Wim van Bergen. Deze nam contact op met Hans die jaarlijks een paar weken naar Nederland kwam. Pastor Wim nodigde hem uit om een van die keren naar Bergeijk te komen om tijdens de mis over het project te vertellen. Dit gebeurde in 1999 toen de St. Petrus parochie 't Hof haar 1000 jarig bestaan vierde. Zowel pastor van Bergen als een aantal parochianen raakten onder de indruk van het Pandipieri project in Kisumu en de manier waarop Hans Burgman het uitvoerde.

Er werd besloten een stichting op te richten om Hans met zijn werk in Kisumu vanuit Bergeijk te ondersteunen. Bij het 1000 jarig bestaan in 1999 van de St.Petrus parochie 't Hof en het 40 jarig priesterjubileum van pastor Wim van Bergen werd een deel van het cadeaugeld bestemd voor de Pandipieri projecten. (binnen het grote project zijn deel projecten) Al gauw is een viertal jonge Bergeijkenaars uitgezonden naar Kisumu om ter plaatse een kijkje te gaan nemen en hun bevindingen aan de inmiddels opgerichte werkgroep te rapporteren. In 2001 gaat een groepje parochianen, waaronder pastor Wim en zuster Martinia, naar Kisumu om te zien aan welk deelproject we vanuit Bergeijk het best onze financiële steun kunnen geven. Er werd gekozen voor de huishoudscholen in de sloppenwijken waar meisjes een opleiding kunnen volgen en met een diploma werk kunnen vinden, zodat ze onafhankelijk kunnen zijn. Er werden bij dit bezoek zakjes Bergeijks zand meegenomen dat verwerkt werd in het cement voor de nieuwe vloer van de St. Jozef kerk in de parochie Milimani. Dat was de parochiekerk van Hans in Kisumu. Er is met dat zand toen een "band" gesmeed, ook wel een jumelage genoemd, tussen Bergeijk en Kisumu. (Hans is inmiddels met pensioen en woont in het Mill Hill huis in Kisumu).

Wim van Bergen was de eerste voorzitter van de Bergeijkse werkgroep, later heeft zuster Martinia dat overgenomen en sinds maart 2008 is Mart vd Vorst de voorzitter. De werkgroep telt momenteel 13 leden. Bij activiteiten kunnen we altijd op een extra aantal vaste vrijwilligers rekenen.

Inmiddels is een groot deel van de werkgroepleden al een of meerdere malen in Kisumu geweest. Een lid van de werkgroep heeft zelfs jarenlang met haar man binnen de projecten in Kisumu gewerkt.

Tijdens ons bezoek aan de St.Jozef parochie in Kisumu heeft Hans nog een keer, tijdens een mis, toegelicht hoe de band met Bergeijk en Kisumu is gelegd. Ook vertelde hij dat wij in Bergeijk elk jaar een Afrikadag houden in september. Na die mis hebben we een maaltijd genoten en een vergadering gehad met het kerkbestuur van de parochie Milimani. Daaruit is naar voren gekomen dat men in de st.Josef parochie in Kisumu nu ook jaarlijks een Bergeijk

zondag gaat houden, eveneens in september. Zo zie je dat de band weer is verstevigd! We hopen nog lang van elkaar te kunnen leren en te genieten van de vriendschapsbanden. Voelt u zich aangesproken om ons een handje te helpen bij onze activiteiten, dan kunt u een bericht sturen naar info@bergeijk-kisumu.nl of bellen met 06-22522471 www.bergeijk-kisumu.nl

Het reisteam Mart, Marijke en Theo

